

VOL NIEUWE ENERGIE VOOR DE VOLGENDE NACHT

Vakantie met de Gorilla



Vakantie kun je op vele manieren vieren en iedereen kiest de formule die het beste bij hem of haar past. Zo hadden wij (Carl en Karine) besloten dat we na het overlijden van onze hond Alexa anders gingen reizen. Vroeger kozen we altijd reizen waarbij de honden mee konden en mochten. We hebben vele mooie avonturen beleefd, dichtbij en ver weg. Nu was het tijd voor wat anders!

tekst en foto's: **Karine Smeijers**

We maakten plannen en boekten ruim op voorhand onze avontuurlijke vakantie naar Zweeds Lapland waar we een week met een hondenslede van hut naar hut zouden trekken in het Zweedse hooggebergte. Maar dan... mijn slaapapneu werd ondertussen bevestigd en ik kwam in contact met mijn beste vriend 'Blow', mijn cpap-toestel. Blow moest mee en daar hadden we natuurlijk niet mee gerekend. Deze vakantie zou echt 'back to basic' worden, we sliepen in blokhutten zonder stromend water en elektriciteit. Alleen het weidse besneeuwde landschap, de honden en wij. Ach, het was ook maar voor één week, ik zou toch wel een week zonder Blow kunnen, ik had het vroeger altijd zonder hem gedaan.

De eerste nacht in Zweden verliep goed. Ik werd wel paar keer wakker, maar verder had ik het gevoel toch goed geslapen te hebben. Dat zag er veelbelovend uit. We vertrokken met onze sledes en de tweede nacht sliepen we in een grotere blokhut met meerdere groepen. Carl en ik hadden een kamer apart. Ik dacht, ik ben goed moe dus dat slapen gaat vanzelf lukken. Ja, dat was ook zo voor de

eerste drie uur. Midden in de nacht werd ik wakker met een migraineaanval om u tegen te zeggen, zwetend en zo misselijk als een krab. Na een hele tijd uit het raampje te hebben gehangen bij een temperatuur van min 28 graden viel het ijsblokje naar beneden dat zich in mijn hersenen had gevormd. Ik had gewoon gebrek aan zuurstof en daardoor voelde ik me zo akelig! Ik hoef jullie niet te vertellen met wat voor gevoel ik iedere nacht weer mijn bed in kroop. Zo erg als de tweede nacht is het gelukkig niet meer geweest, maar echt goed geslapen heb ik ook niet en geregeld had ik hoofdpijn. Ondanks alle slaapproblemen was de vakantie toch geslaagd. Een hele week één met de natuur die we zowel op zijn mooist, sleeënd in de winterzon over een oneindig mooi wit berglandschap, als op zijn lelijkst, schuilend achter onze slee bij een hevige sneeuwstorm, beleefden. Het was prachtig om te mogen meemaken. Van deze ervaring had ik echter wel geleerd. Dit zou mij niet meer overkomen!

Griekse wateren

De volgende vakantie zou het totaal anders gaan, dat werd een zeilvakantie in de Griekse wateren. Er werd wat over en weer gebeld met schipper Rein van de zeilboot waarmee we drie weken gingen zeilen. Toen werd snel duidelijk dat we er niet altijd op konden rekenen dat we elektriciteit hadden. Wel waren er zonnepanelen aan boord, maar die dienden om de apparatuur aan boord te laten functioneren, dus daar kon ik niet voor de volle 100% op rekenen.

We zijn toen op zoek gegaan naar oplossingen en zo is Carl na lang zoeken op 'de Gorilla' gestuit. Eerst deden we navraag bij de firma waar mijn cpap-toestel vandaan kwam. Daar kon men me alleen vertellen dat mijn toestel een ouder model was en dat ze daar geen accessoires meer voor maakten. Oei, geen goed nieuws dus. Ik heb dan het ziekenhuis (UZA) opgebeld en raad gevraagd bij



de lieve mensen die me altijd verder hielpen als ik een probleem had met mijn toestel of masker. Het enige dat ze wisten was dat er ooit batterijen voor waren maar niemand wist waar ik nu terecht kon.

Carl dan maar aan het werk gezet op zoek naar een externe batterij om mijn Blow aan voeding te helpen op de momenten dat we geen elektriciteit hadden. Na veel zoekwerk en vergelijkend werk werd besloten om de Gorilla te bestellen. Deze was op voorraad en werd snel geleverd. We hebben ook nog allerlei extra onderdelen besteld. Dit moest thuis natuurlijk eerst eens grondig uitgetest worden, ik wilde geen enkel risico lopen. Mijn eerste proefnacht thuis met Blow en de Gorilla werd een succes! Ik kwam er na een tweede nacht achter dat ik twaalf uur kon genieten van de kracht van de Gorilla en dan was zijn energie op, ik kon tenminste twee nachten van zes uur slapen.

We vertrokken dus met wat extra bagage naar Griekenland. Zowel Blow als de Gorilla moesten op voorhand aangemeld worden bij de vliegtuigmaatschappij. We hebben op dat vlak geen enkel probleem ondervonden tijdens onze reis, alles was keurig geregeld.

We zouden al zeilend verschillende kleinere en niet toeristische eilanden aandoen om dan via de doorgang tussen het vasteland en Evia richting Athene te zeilen, soms overnachtend in een haventje. Hier was soms wel water en elektriciteit te krijgen, maar zeker niet altijd. Op andere dagen zouden we voor anker gaan in een mooi baaitje en daar waren we dan helemaal op onszelf aangewezen. Ik had er thuis voor gezorgd dat de Gorilla goed opgeladen was en met een buikje vol energie mee op vakantie vertrok.

De eerste nacht op de boot was er geen enkel probleem, want we beschikten in het haventje over elektriciteit. De volgende nacht werd de vuurdoop voor de Gorilla.



Ik installeerde me in bed met de Gorilla en Blow ernaast en ben met het deinen van het schip op de golven heel snel in slaap gevallen. Geslapen als een baby heb ik, zalig gewoon. De volgende ochtend werd de Gorilla in de stekker gestoken en opgeladen via de omvormer aan boord. Hij haalde de energie van de zonnepanelen of van de motor. Het werkte prima, na een paar uur was de Gorilla vol nieuwe energie voor de volgende nacht. Het werd een nieuw ritueel voor de schipper: opstaan, naar de bakker, ontbijten en alles klaar maken voor weer een dag zeilen, maar eerst de Gorilla aansluiten.

Toen we een dagje met een gehuurde auto Pillion gingen verkennen, ging de Gorilla gewoon mee. Hij heeft een deel van de dag probleemloos zijn energie gehaald uit de sigarettenstekker in de auto.

Mijn vakantie verliep gedurende de drie weken echt probleemloos dankzij Carl die niet opgaf en bleef zoeken naar een oplossing en met dank aan Rein, de schipper, die er alles aan deed om mij probleemloze nachten te bezorgen. Ik heb van een prachtige vakantie genoten dankzij Blow en de Gorilla. Vanaf nu zijn Blow, de Gorilla en ik maatjes voor het leven!

Als u de Gorilla beter wilt leren kennen, dan kunt u mijn gegevens opvragen bij de redactie. ■

