

# In alle rust

## Uitslag fotowedstrijd

In het vorige nummer riepen we jullie op om foto's in te sturen met het thema 'slaap' verdeeld in drie categorieën: huisdieren, natuur en mens. We kregen prachtige inzendingen en het was moeilijk om te kiezen! Maar de jury bestaande uit bestuurslid Ed Koster, coördinator communicatie Karin Slotman, hoofdredacteur Marijke Kolk, beeldredacteur Atie Frederiks en art director Jeroen van der Hoogt kwamen tot een unaniem besluit. Dit zijn de mooiste foto's. De prijswinnaars van een cadeaubon van 50 euro hebben inmiddels bericht gekregen.

Mens



## Huisdier



## Natuur



### Winnaar categorie Mens

#### José van der Weide

'Een paar weken geleden nam ik deze foto in een (mooi en levendig) museum. Deze jongen lag daar al een poosje, daarom dacht ik dat hij eerder vermoeid was dan verveeld. En omdat kinderen ook apneu kunnen hebben, wilde ik graag een foto van hem maken voor het thema slaap.'

### Winnaar categorie Huisdieren

#### Marianne Nab

'Dit is mijn (ex-)kater Sjors, hij slaapt vaak met zijn pootje voor zijn ogen. 's Nachts ligt hij in bed graag naast mijn hoofd. Ik heb het idee dat hij de lucht die uit het cpap-masker komt wel aangenaam vindt.'

### Winnaar categorie Natuur

#### Erna Vriesman

'Ik woon in Amsterdam en ga iedere dag met mijn camera op pad. Ik wandel dan door de parken in de buurt en door het Amsterdamse Bos. Ik zie dan heel veel, ook slapende insecten, zoals deze boomhommel. Hommels slapen vaak in bloemen. Deze foto maken was best lastig: het waaide en omdat ik zonder statief fotografeerde, moest ik met de ene hand de bloem vasthouden en met de andere een foto maken.'